

Maria draagt Jezus op in de Tempel

Openingsgebed

Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, eertijds heeft U door Simeon aangekondigd dat het hart van Maria doorboord zou worden door een zwaard. Help ons om vandaag, door het mysterie van de Dochter, deel uit te maken van de zielen die opstaan om mee te werken met uw Plan van Liefde. Door de Heer en de Vrouwe. **Amen.**

Eerste Lezing (Hebr 4, 12-16)

LECTOR: Lezing genomen uit het geestelijk erfgoed van de mensheid.

ALLEN: ***Vanaf den beginne bereidt de hemel de komst voor van het Koninkrijk.***

LECTOR: Vandaag een fragment uit de brief aan de Hebreeën.

Er staat geschreven:

Broeders en zusters. Het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en het dringt tot het raakpunt van ziel en geest, van gewrichten en merg. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens. Geen schepsel is voor Hem verborgen, alles ligt open en bloot voor zijn ogen. Aan Hem hebben wij rekenschap af te leggen.

Nu wij een verheven hogepriester hebben, een die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, nu moeten wij vasthouden aan onze belijdenis. Want wij hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden.

Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp.

- Dit was een fragment uit de brief aan de Hebreeën. ***Wij danken God.***

Tussenzang (Ps 24, 7-10)

R./ Wie is deze Koning der glorie? De Heer is de Koning der glorie!

Poorten, heft uw kroonlijsten op,
gaat open, aloude deuren:
de Koning der glorie moet binnengaan. **R./**

Wie is deze Koning der glorie?
De Heer, de sterke, de machtige,
de Heer, de held in de strijd. **R./**

Poorten, heft uw kroonlijsten op,
gaat open, aloude deuren:
de Koning der glorie moet binnengaan. **R./**

Wie is deze Koning der glorie?
De Heer van de hemelse machten,
Hij is de Koning der glorie. **R./**

Tweede Lezing (Lc 2, 22-23, 25-35)

ACCLAMATIE: *Alleluia. Alleluia. Jezus was maar 40 dagen oud wanneer Maria de aankondiging ontving dat haar hart doorboord zou worden met een zwaard. Alleluia.*

PRIESTER: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

ALLEN: ***Lof zij U, Christus.***

Toen de tijd aanbrak waarop Maria en het kind volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem om Hem aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren: elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegewijd.

Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man die Israëls vertroosting verwachtte, en de heilige Geest rustte op hem. Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen.

Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen, nam Simeon het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden:

“Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.”

Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: “Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.”

- Zo spreekt de Heer. ***R/ Wij danken God.***

Derde Lezing (LR p. 4-5 - Fr. versie)

ACCLAMATIE: ***Van de Heer tot de Vrouwe: één liefde, één mysterie, één Koninkrijk om heel de Schepping te leiden naar God.***

MOEDER: Verkondiging uit de werken van de Vrouwe.

ALLEN: ***Het woord van de Vrouwe is woord van Waarheid.***

In *Het Koninkrijk* van november 2001 schrijft Marie-Paule:

Op een dag “zal er gehuil en tandengeknars zijn”, zoals de Heer het heeft “aangekondigd”, want, zegt Hij, “de waarheid zal openbaar gemaakt worden en de onschuld zal herkend worden.”

Het is zo dat “de gezindheid van vele harten openbaar zal worden”.

Daarom eiste de Heer vanaf de voorbereiding van het eerste boek van Leven uit Liefde, en ook voor de volgenden, dat de volgende gedachte in het begin van elk boek gedrukt werd: “En uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord! - opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden.” Deze woorden betroffen gisteren Maria van Nazareth en meer bepaald haar goddelijke Moederschap, Zij die Maria, Moeder van de Kerk is geworden.

Deze woorden richten zich vandaag tot de “andere Maria” die, onder de leiding van de Onbevleete en voor de Kerk, haar universele Moederschap heeft volbracht in vooruitzicht van het Koninkrijk van de aarde, dat al tweeduizend jaar lang gevraagd wordt.

Ziedaar waarom het onder de naam van Vrouwe van alle volkeren is, die wordt vermeld in haar boodschappen van Amsterdam, dat Zij gekend wil zijn “in deze tijd die Onze Tijd is”.

Zij moet, zoals de heilige Grignon de Montfort schreef, “gekend en gezien worden, zodat Jezus Christus het kan zijn”. Wie weet dus op welke manier Jezus Christus zal terugkomen?... God zal zijn profeten hebben om Hem aan te kondigen, maar wat zal er gebeuren?...

- Zo sprak de Vrouwe. ***Moge Zij voor altijd gezegend zijn.***

Gebed over de gaven

God-als-Vader en de Onbevleete-als-Moeder, verwaardig U deze offeranden die wij u aanbieden, te aanvaarden, door de Zoon, die het levende Woord is, en door de Dochter, van wie het onbevleete Hart doorboord werd. Moge hun trouw aan uw heilige Wil ons geloof ondersteunen, en ons genade, steun en barmhartigheid bekomen. Door de Heer en de Vrouwe. ***Amen.***

Communietekst (Luc 2, 30-31)

LECTOR: Mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt bereid.

Gebed na de communie

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, schenk ons door deze communie een groter begrip van het mysterie van Maria die Jezus opdraagt in de Tempel. En Jij, Geest van Heiligheid en Waarheid, maak van ons getuigen van de Vrouwe van alle volkeren, opdat Zij bekend mag worden en opdat haar Koninkrijk kan aanbreken. Door de Heer en de Vrouwe. ***Amen.***