

GETUIGEN VAN EEN IMMENSE GEBEURTENIS

Openingsgebed

Laat ons bidden. Goede en barmhartige God, wat U hebt verborgen voor de verstandigen en de wijzen, dat hebt U geopenbaard aan de allerkleinsten. Geef ons trouw te mogen getuigen van uw Plan van liefde dat in onze Tijd werd volbracht ten gunste van de vernieuwde Kerk. Door de Heer en de Vrouwe. **Amen.**

Eerste Lezing (Joseph de Maistre)

LECTOR: Lezing genomen uit het geestelijk erfgoed van de mensheid.

ALLEN: ***Vanaf den beginne bereidt de hemel de komst voor van het Koninkrijk.***

LECTOR: Vandaag een korte tekst die het gedachtegoed weergeeft van Joseph de Maistre, een Franse schrijver die geboren is in 1753 en gestorven in 1821.

Deze tekst werd door Marie-Paule 5 maal geciteerd in de krant "Het Koninkrijk".

Er staat geschreven:

We moeten ons gereed houden voor een immense gebeurtenis van goddelijke orde, waar wij op afstevenen met een grote snelheid en die alle toeschouwers zullen opmerken. Het Christendom zal op een buitengewone manier verjongd worden. Het zal geen modernisering zijn van de Kerk, maar een nieuwe vorm van het eeuwige geloof, dat voor het huidige Christendom zal zijn wat deze is voor het Jodendom.

- Dit was een tekst die het gedachtegoed van Joseph de Maistre weergeeft. ***Wij danken God.***

Tussenzang

R./ Jahwe onze Heer, alles komt uit uw hand, alles behoort u toe.

Geprezen zijt Gij Jahwe,
God van onze vader Israël,
van eeuwigheid tot in eeuwigheid. **R./**

Aan U, Jahwe, behoort de grootheid en de kracht,
de luister, de roem en de majesteit,
want aan U, Jahwe,
behoort alles in de hemel en op de aarde. **R./**

Aan U, Jahwe, behoort het koningschap,
aan U, die als hoofd boven alles verheven bent.
Rijkdom en heerlijkheid komen van U;
Gij heerst over alles. **R./**

In uw hand ligt de macht en de kracht,
in uw hand ligt het iedereen groot en sterk te maken.
Daarom, onze God,
prijzen wij U en loven wij uw luisterrijke naam. **R./**

Tweede Lezing (Luc 10, 21-24)

ACCLAMATIE: ***Alleluia. Alleluia. Tweemaal heeft de Hemel de mensheid dichter bij het Koninkrijk gebracht: gisteren door Jezus Christus, nu door Marie-Paule. Alleluia.***

PRIESTER: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

ALLEN: ***Lof zij U, Christus.***

Op dat uur jubelde Jezus het uit, vervuld van de heilige Geest, en sprak: "Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.

Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is tenzij de Vader; en wie de Vader is tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren."

Daarop keerde Hij zich naar zijn leerlingen afzonderlijk en zei tot hen: "Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet. Ik zeg u: Vele profeten en koningen verlangden te zien wat gij ziet, maar zij hebben het niet gezien; en te horen, wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord."

- Zo spreekt de Heer. ***R/ Wij danken God.***

Derde Lezing (Het Koninkrijk, mei-juni 1995)

ACCLAMATIE: ***Van de Heer tot de Vrouwe: één liefde, één mysterie, één Koninkrijk om heel de Schepping te leiden naar God.***

MOEDER: Verkondiging uit de werken van de Vrouwe.

ALLEN: ***Het woord van de Vrouwe is woord van Waarheid.***

In “Het Koninkrijk” van mei-juni 1995 schrijft Marie-Paule:

De vernieuwing van de spiritualiteit en die van de mariale theologie zijn een schittering van genade voor wie het plan van God beschouwt in stilte en liefde...

Doorheen de uitgestrekte duisternis die de wereld bedekt, trekken wij naar [het Koninkrijk], in afwachting van de Barmhartigheid van God waarin de immensiteit van licht en liefde zich zal ontvouwen, dankzij het Plan van liefde van de Vader dat door Maria is volbracht. Zij is de Moeder en de Vrouwe van alle volkeren, gegeven voor onze Tijd met het oog op de vernieuwing van de Kerk.

Op het juiste moment, met onweerlegbaar bewijs, zal de vernieuwde Kerk enkel nog maar het mariale Werk moeten aanvaarden dat gedurende zovele jaren geweigerd, vertrapt, geslagen en gekruisigd is!

Het is zo dat de vernieuwde Kerk voor de huidige Kerk, geleid door haar dappere leider, zal zijn wat de komst van de Apostolische Kerk is geweest voor de Synagoge.

God heeft altijd het laatste woord...

- Zo sprak de Vrouwe. ***Moge Zij voor altijd gezegend zijn.***

Gebed over de gaven

God-als-Vader en de Onbevleete-als-Moeder, aanvaard deze gaven die wij U aanbieden door de verdiensten van de Verlosser en de Mede-Verlosseres. Moge de immense gebeurtenis waarvan wij de getuigen zijn ons steeds bereid vinden om met geloof en liefde de nieuwe vorm van het eeuwige geloof te ontvangen. Door de Heer en de Vrouwe. **Amen.**

Communitetekst (cf. Mt 28, 20)

LECTOR: "Ik ben met u alle dagen tot aan het einde der tijden."

Gebed na de communie

Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, houdt door deze communie ons geloof in Uw Kerk van Liefde levend. Moge de Geest van Heiligheid en van Waarheid zijn genade en zijn licht uitstorten over de mensheid die op weg is naar het Koninkrijk. Door de Heer en de Vrouwe. **Amen.**