

De Tenhemelopneming van Maria

Openingsgebed

Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, schenk ons door het mysterie van de glorierijke Tenhemelopneming van Maria, de genade om U alleen te zoeken, om onze blik en ons hart nederig op de Hemel gericht te houden. Door de Heer en de Vrouwe. **Amen.**

Eerste Lezing (Munificentissimus Deus)

LECTOR: Lezing genomen uit het geestelijk erfgoed van de mensheid.

ALLEN: ***Vanaf den beginne bereidt de hemel de komst voor van het Koninkrijk.***

LECTOR: Vandaag de voornaamste zinnen uit de apostolische Constitutie “Munificentissimus Deus”, waarmee Zijne Heiligheid Pius XII het dogma van Maria-Tenhemelopneming heeft verklaard op 1 november 1950.

Er staat geschreven:

Wij menen dat het ogenblik door de goddelijke Voorzienigheid bepaald nu gekomen is om als dogma van het goddelijk en katholieke geloof de waarheid van der lichamelijke Tenhemelopneming van de Allerzaligste Maagd Maria plechtig uit te roepen.

Daarom na telkens en telkens opnieuw onze smeekbeden tot God te hebben verheven en de Geest der Waarheid te hebben aangeropen: tot glorie van de Almachtige God, die met bijzondere welwillendheid zijn gaven aan de Maagd Maria heeft uitgedeeld: ter ere van zijn Zoon, de onsterfelijke Koning der eeuwen en de overwinnaar op zonde en dood; tot grotere roem van Christus' eerbiedwaardige Moeder en tot blijdschap en jubel van heel de Kerk; op gezag van Onze Heer Jezus Christus, van de Zalige Apostelen Petrus en Paulus en dat van Onszelf: roepen Wij uit, verklaren en definiëren Wij, dat het een door God geopenbaard dogma is: dat de Onbevleete Moeder Gods altijd Maagd Maria, na het voltooien van

haar aardse levensbaan, met lichaam en ziel tot de hemelglorie is opgenomen.

En daarom, als iemand, wat God verhoede, het zou wagen met vrije wil of wel te ontkennen of wel te betwijfelen, wat door Ons werd gedefiniëerd, hij wete, dat hij van het goddelijk en katholiek geloof totaal is afgevallen.

- Dat was een uittreksel van de apostolische Constitutie "Munificentissimus Deus" van Zijne Heiligheid Pius XII. **Wij danken God.**

Tussenzang (Ps 44)

R./ Naast u staat de koningin, getooid met goud.

Prinsessen komen u daar tegemoet,
en naast u staat de koningin,
getooid met goud uit Ofir. **R./**

Nu luister, dochter, wees aandachtig,
vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
Uw schoonheid wekt de liefde van de koning,
brengt hem uw hulde, want hij is uw heer. **R./**

Men haalt hen in met blijdschap en gejuich,
zij treden binnen in de koninklijke woning. **R./**

Tweede Lezing (Lc 1, 40, 45-55)

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Van het Magnificat van Maria tot aan haar Tenhemelopneming, ligt heel het mysterie van de universele liefde van de Moeder van God. Alleluia.

PRIESTER: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

ALLEN: **Lof zij U, Christus.**

Maria ging het huis van Zacharias binnen en begroette Elisabet. Zij riep met luide stem: "Gelukkige vrouw, zij die gelooft! Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan."

Daarop zei Maria: “Met heel mijn hart roem ik de Heer, met al mijn adem juich ik om God, mijn redder; want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.

Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig, want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.

Heilig is zijn naam, barmhartig is Hij, iedere generatie weer, voor wie Hem eerbiedigen.

Hij heeft de kracht van zijn arm getoond, wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.

Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald, geringen gaf Hij een hoge plaats.

Hongerigen overlaadde Hij met het beste, rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.

Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, indachtig de barmhartigheid die Hij, zoals aan onze vaders toegezegd, bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.”

- Zo spreekt de Heer. **R/ Wij danken God.**

Derde Lezing (LL vol. VII, p. 90-91 - Fr. versie)

ACCLAMATIE: ***Van de Heer tot de Vrouwe: één liefde, één mysterie, één Koninkrijk om heel de Schepping te leiden naar God.***

MOEDER: Verkondiging uit de werken van de Vrouwe.

ALLEN: ***Het woord van de Vrouwe is woord van Waarheid.***

Marie-Paule schrijft het volgende in “Leven uit Liefde”:

Ik beken aan de Heer mijn verwondering over de uitdrukking die ik soms hoor, namelijk: “De dood en de Tenhemelopneming van de Heilige Maagd”.

Het begrip “de Dood” heb ik al lang geleden zien verdwijnen. Meer nog, in 1958 zei de Heer me het volgende:

“Weet mijn kind, dat mijn welbeminde Moeder op Aarde heeft geleefd en dat Zij opgevaren is naar de Hemel zonder te sterven. Ik moet jou vandaag zeggen dat Zij zich heeft gereïncarneerd en haar moederlijke blik heeft zich daarbij op jou gericht. Jij bent het mijn kind, die mijn passie lijdt en die in de naam van mijn welbeminde Moeder, Christus opnieuw aan de wereld zal geven.”

De Heer leerde mij deze zaken en wat een marteling was het voor mij om mijn Leidsman hierover in te lichten!

Wanneer vandaag de herinnering naar boven komt, stel ik mij vragen bij de zin “...mijn welbeminde Moeder heeft op Aarde geleefd en Ze is opgevaren naar de Hemel zonder te sterven.”

Zonder echter een antwoord te verwachten, hoor ik plots de Heer die zegt: “Laat vallen, mijn kind, want weldra zal de dood van Maria werkelijkheid zijn.”

- Zo sprak de Vrouwe. ***Moge Zij voor altijd gezegend zijn.***

Gebed over de gaven

God-als-Vader en de Onbevleete-als-Moeder, wij vragen U: aanvaard met deze gaven die wij U aanbieden door de Zoon en de Dochter, ook ons verlangen naar het bovennatuurlijke, zodat uw Wil mag geschieden, op aarde zoals in de Hemel. Door de Heer en de Vrouwe. ***Amen.***

Communietekst

LECTOR: Alle generaties prijzen u gelukkig, Maria, want de Heer heeft grote dingen voor u gedaan.

Gebed na de communie

Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, U verlangt om ons te vervullen met uw genade en uw liefde door de gave van de Eucharistie. Op dit Hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria, moge de Geest van Heiligheid en Waarheid ons helpen om steeds dieper door te dringen in het mysterie van het hemelse leven. Door de Heer en de Vrouwe. ***Amen.***