

## TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

### Openingsgebed

Laat ons bidden. Heer, U heeft ons gezegd te luisteren naar uw welbeminde Zoon; laat ons in uw woord het voedsel vinden waaraan ons geloof behoefte heeft; en wij zullen een zuivere blik hebben om uw heerlijkheid gewaar te worden. Door de Heer en de Vrouwe. **Amen.**

### Eerste Lezing (2 Tim 1, 8b-10)

LECTOR: Lezing genomen uit het geestelijk erfgoed van de mensheid.

ALLEN: ***Vanaf den beginne bereidt de hemel de komst voor van het Koninkrijk.***

LECTOR: Vandaag een fragment uit de 2<sup>de</sup> Brief van de Apostel Paulus aan Timoteüs. Er staat geschreven:

Draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de kracht van God, die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije besluit van zijn genade.

Van alle eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus, is zijn genade nu openbaar geworden door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven deed aanlichten door het evangelie.

- Dit was een fragment uit de tweede Brief van de Apostel Paulus aan Timoteüs. ***Wij danken God.***

### Tussenzang (Ps 26)

***R./ De Heer is mijn licht en mijn heil.***

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,  
wie zou ik vrezen;  
de Heer is de schuts van mijn leven,  
voor wie zou ik bang zijn? ***R./***

Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,  
heb medelijden en wil mij verhoren.  
Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op,  
uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.

**R./ De Heer is mijn licht en mijn heil**

Wil uw gelaat niet verbergen voor mij,  
verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap.  
Want Gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet  
verlaat mij niet, God, mijn Verlosser. **R./**

Ik reken erop in het land van de levenden  
het heil van de Heer te aanschouwen.  
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,  
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer. **R./**

**Tweede Lezing** (Mt 17, 1-9)

**ACCLAMATIE: Eer aan U, Christus, Woord van God. Uit een lichtende wolk klonk de stem van de Vader: "Dit is mijn Zoon, de Welbeminde; luistert naar Hem." Eer aan U, Christus, Woord van God.**

**PRIESTER:** Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

**ALLEN:** **Lof zij U, Christus.**

Jezus nam Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht.

Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: "Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia."

Nog had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen en uit die wolk klonk een stem: "Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn behagen heb gesteld; luistert naar Hem."

Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: “Staat op en weest niet bang.”

Toen zij hun ogen opsloegen zagen zij niemand meer dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun: “Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd, voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan.”

- Zo spreekt de Heer. ***R/ Wij danken God.***

**Derde Lezing** (PV, p. 67-68)

ACCLAMATIE: ***Van de Heer tot de Vrouwe: één liefde, één mysterie, één Koninkrijk om heel de Schepping te leiden naar God.***

MOEDER: Verkondiging uit de werken van de Vrouwe.

ALLEN: ***Het woord van de Vrouwe is woord van Waarheid.***

In het boekje *Pierres Vivantes* [Levende Stenen] schrijft Marie-Paule:

Men zegt dat de geschiedenis zich herhaalt. Zoveel profetieën worden meerdere malen werkelijkheid en op nauwkeurige wijze, maar in de loop van de tijd komen ze in een steeds bredere vorm tot vervulling. Ze herinneren aan feiten uit het verleden die de Geschiedenis samenvatten en deze op een bijzondere wijze toelichten, en ze wakkeren zo de vurigheid aan en wekken de levende krachten van het geloof op.

Het is op de verslaggeving van de ooggetuigen dat wij ons geloof moeten bouwen. Maar worden de getuigen altijd gehoord?

In onze krant *Het Koninkrijk* werd uit gehoorzaamheid vaak melding gemaakt over de eerste tijd van de geestelijke Mens, namelijk Adam. In die tijd werd het Aards Paradijs geopend waar alles LICHT, LIEFDE, VREDE en VREUGDE IS.

Zesduizend jaar zijn verstreken, daarbij ook de tweeduizend jaar van “het tijdperk van de Zoon” waarop het tijdperk van de Heilige Geest en van Maria zal volgen, en ook de nieuwe wereld: het millennium van de Gedaanteverandering.

- Zo sprak de Vrouwe. ***Moge Zij voor altijd gezegend zijn.***

### **Gebed over de gaven**

Moge deze offergave, Heer, ons zuiveren van onze zonden; moge zij het lichaam en de geest van uw gelovigen heiligen, en hen voorbereiden op het feest van Pasen. Door de Heer en de Vrouwe. **Amen.**

### **Communitetekst** (Mt 17,5)

LECTOR: Op de dag van de Gedaanteverandering heeft de stem van de Vader geklonken: "Dit is mijn welbeminde Zoon, in Wie Ik al mijn welbehagen heb gesteld; luistert naar Hem."

### **Gebed na de communie**

Laat ons bidden. Nu wij de communie hebben ontvangen en gedeeld hebben in de mysteries van uw heerlijkheid, willen wij U danken, Heer, U, die ons reeds in dit leven deelachtig maakt aan de weldaden van uw Koninkrijk. Door de Heer en de Vrouwe. **Amen.**